

Een nachtelijk gesprek

(uit een toespraak in 1995)

Eén van de grootste valkuilen in je contacten met medebroeders en zusters is dat zij in het openbaar met jou in discussie gaan over de Bijbel.

Niet doen.

Probeer een discussie met broeders en zusters zo elegant mogelijk te ontwijken.

Want het gaat die ander niet om informatie van jou te krijgen.

Nee, die ander probeert zijn gelijk bij jou te halen.

Dat zijn teleurstellende ervaringen.

Daarom zegt Paulus in Romeinen 14:22 'houdt het geloof wat je hebt bij jezelf voor het aangezicht van God.'

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat iemand je privé opzoekt met een oprechte vraag.

Dan neem je de tijd voor zo iemand.

Al is het 's nachts.

Gaat er al een belletje bij je rinkelen?

Weet je uit de Bijbel iemand die zo'n nachtelijk bezoek bracht?

Inderdaad, Nicodemus.

Die geschiedenis vind je in Johannes 3:1-10.

Wanneer je dit leest, let dan op de volgende punten:

- a. als je niet wederom geboren wordt, kan je het koninkrijk Gods niet zien
- b. als je niet uit water en geest geboren wordt, kan je het koninkrijk Gods niet binnengaan
- c. verwonder je niet dat ik je gezegd heb: 'gijlieden (=jullie) moeten wederom geboren worden

In het persoonlijke gesprek met Nicodemus zegt de Heer dus: 'Jullie (dat is: Israël) moeten wederom geboren worden.'

Weet je wat ook zo opvallend is?

De Heer zegt tegen Nicodemus: 'Jij bent de leraar van Israël en deze dingen begrijp je niet?'

De Heer spreekt Nicodemus verwijtend toe.

Nicodemus is de leraar van Israël.

En hij begrijpt deze dingen niet.

Hij moet het toch weten.

Hij is iemand uit de Farizeeën.

Echte Schriftkenners.

Dat waren kanjers, hoor.

Die Schriftgeleerden.

Dat zal ik je laten zien.

Laten we naar Mattheus 2:1-6 gaan.

Daar zien we een ontstelde Herodes.

En heel Jeruzalem met hem.

Geen wonder.

De wijzen uit het Oosten hadden uit de sterren gelezen dat de Koning der Joden geboren was.

Dat was een politieke dreiging voor Herodes.

Hij was de koning der Joden.

Weliswaar onder Romeins gezag, maar toch..

En dan vraagt Herodes aan de overpriesters en schriftgeleerden, waar de Messias geboren zou worden.

En dan geven de schriftgeleerden het antwoord.

Hij zou geboren worden in Bethlehem.

Voor ons lijkt dit antwoord nu heel gewoon.

Wij weten niet beter.

Maar als ik aan jou vraag: 'Waar staat dat dan in het Oude Testament?', dan moet je heel goed zoeken.

Ja, nu is het heel makkelijk, want er staat in de NBG een (b) met de verwijzing naar Micha 5:1.

En daar lezen we in het opschrift van dit hoofdstuk: 'Voorzegging van de Messias en zijn rijk.'

Ja, kunst.

Dat kunnen we er nu boven zetten, omdat de schriftgeleerden dat ontdekt hadden.

En dat is nog niet zo makkelijk, met al die honderden profetische teksten.

Ja, 'met de kennis van nu' is het achteraf makkelijk praten.

Maar van die schriftgeleerden was dit een briljante analyse.

Als de Heer dus tegen Nicodemus zegt: 'Jij bent de leraar van Israël, jij moet het toch weten', dan verwijst de Heer dus naar de Hebreeuwse geschriften, waar dit vermeld moet staan.

Toch?

Waar staat dit dan – die wedergeboorte, geboren worden uit water en geest?

Allereerst Jesaja 66:5-8.

De wedergeboorte is de verdrukking van Israël voor de komst van het Koninkrijk der hemelen.

Boven dit stukje staat in de NBG: het eindgericht.

Dan Ezechiël 36:26-28.

Ook hier wordt over het herstel van Israël gesproken (zie ook het opschrift NBG).

Wedergeboorte, geboren worden uit water en geest, is dus beeldspraak voor gebeurtenissen, die op Israël van toepassing zijn, vlak voordat zij het koninkrijk der hemelen binnengaan.

Het is voor Israël.

En daarom staat het natuurlijk ook in het evangelie van Johannes.

Ik heb in de loop van de tijd gemerkt dat veel broeders en zusters daar moeite mee hebben.

Dat de wedergeboorte niet voor hen bestemd is.

Heel vaak komen ze in opstand als je hen deze dingen vertelt.

Deze broeders en zusters willen graag aan hun oude opvattingen vasthouden.

Aan de opvatting, bijvoorbeeld, dat alles in de Bijbel aan hen gericht is.

Oude godsdienstige opvattingen zijn heel moeilijk uit ons leven te verwijderen.

Het maakt niet uit hoe on-bijbels die opvattingen zijn, hoe onlogisch of zelfs absurd.

Als die opvattingen generaties lang geloofd zijn, en als zij verkondigd worden door vrome en geleerde mensen, dan worden die opvattingen 'vaststaande ideeën.'

De grote meerderheid van de christenen zijn eraan gewend om zich vast te houden aan wat hen geleerd is.

Om vooral niet zelfstandig te denken.

Je zou je 'geloof' kwijt kunnen raken.

Toch?